

DE PIJPENBRUG

door J.T.M. Warmenhoven

De inwoners van Voorhout (gelegen tussen Noordwijk en Sassenheim) hebben de naam eigenzinnig te zijn. De bijnaam van de Voorhouters is dwarsdrijvers. Dit naar de dwarsbalk in het gemeentewapen. Ik zal een voorbeeld geven van deze o zo dorpsche eigenzinnigheid. De Frank van Borselenlaan wordt altijd Pukkieslaan genoemd. 'Pukkie' was de bijnaam van een klein kereltje met een grote vrouw en een zeer groot gezin. De Nagelbrug heet Hogebrug volgens de Voorhouters. De Schoolbrug ging altijd als de Lagebrug over de tong. De Noordwijkerhoekbrug moest het met de bijnaam 'Pijpenbrug' doen. Hier zit een klein vertel-linkje aan vast.

Begin 1800 had Voorhout een klein seminarium, genaamd 'Hogeveld'. Hier waren wel 500 bewoners bestaande uit studenten en professoren. Vlak voor het avondgebed mochten deze "heren" nog een wandeling maken, in groepen. Tijdens de wandeling mocht ook gerookt worden. De wandeling ging stevast naar de toen nog houten Noordwijkerhoekbrug. Daar aangekomen waren de lange kleipijpen leeggerookt. Voor het uitkloppen van de pijpekop werd de brugleuning gebruikt. Bij deze handeling sneuvelden nog al wat pijpen. De studenten wisten niet beter of dit was de 'Pijpenbrug', vanwege de vele tientallen kapot getikte pijpen welke in de loop der jaren in het water werden gegooid. Als de student in Voorhout zijn laatste wandeling deed alvorens hij naar het Groot Semenarie in Warmond ging, gooide hij zijn hele pijp over de leuning en begroef in het nabijgelegen bos zijn inktpot. Deze laatste worden nog regelmatig opgegraven. En als de Leidse vaart uitgebaggerd wordt hopen we veel pijpen en pijpekopen te vinden.

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

GEDICHT (door M.de H.)

Pijpenpraat!

Een pijpje roken

is gezellig en fijn

Pijpjes verzamelen,

daar kan je erg druk mee zijn

Naar pijpjes zoeken,

brengt veel vertier

Maar pijpen opgraven,

geeft het meeste plezier.